



opening Hospice



Eindelijk was het dan zo ver, 4 april 2013 de officiële opening van Hospice de Margriet. Een leuk, ingetogen feestje, want er was reden tot feest.

Na jaren van voorbereiding met steeds stapjes voor en achteruit en ook grote stappen voorwaarts is er voor de regio Nieuwe Waterweg Noord en prachtig hospice gerealiseerd. Wat waren we blij, dankbaar en ook trots. En wat een geweldige ervaring om die trots, dankbaarheid en blijdschap met zovelen te kunnen delen.

Te delen met al diegenen die deelnamen aan het feestje. Natuurlijk de drie burgemeesters van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, alle drie gesierd met de ambtsketen. Een vrijwilligster met een bijzondere ervaring met een ander hospice en twee dochters van de coördinatoren verrichtten de openingshandeling. Een heus feestje dus.

Maar nog belangrijker waren al die andere mensen die de afspiegeling vertegenwoordigen van het draagvlak onder de bewoners van de drie Waterweggemeenten. Wat een respons van buurtbewoners, sponsoren, bedrijven en vrijwilligers en andere belangstellenden, het was hartverwarmend. Natuurlijk waren er speeches van de voorzitter van het stichtingsbestuur, van de burgemeester van Vlaardingen, van de directeur bestuurder van de

woningbouwcorporatie Samenwerking en van de voorzitter van de Vrienden Van. Daar ontkwamen we niet aan, maar het samen zijn om met elkaar de Margriet officieel te openen was heel bijzonder. Echt een feest.

En hoe we ook tegen een hospice aankijken, welke ervaring we er mee hebben. Maar ook welke drempels we moeten nemen. Hoe moeilijk het ook is om het onvermijdelijke onder ogen te zien. Hospice de Margriet is open en sinds 6 mei ook daadwerkelijk operationeel. De Margriet voorziet daadwerkelijk in een behoefte en zonder uitzondering zijn de beoordelingen van nabestaanden tot nu toe positief. Geweldig toch dat we dat feestelijk mochten beginnen op 4 april met al degenen die de Margriet mogelijk hebben gemaakt en steunen.

Blij, dankbaar en trots dat kunnen we allemaal zijn.

Ben van der Velde
Voorzitter Stichting Hospice NWN





Namens de coördinatoren

Op maandag 6 mei opende het hospice haar deuren voor onze eerste bewoner. Inmiddels hebben we al 29 bewoners en hun familie mogen ontvangen en ondersteunen in een moeilijke tijd. Ondersteuning bieden kan op vele vlakken. De familie hoeft zich geen zorgen te maken over de boodschappen, het ontvangen van bezoek, het koken van de maaltijd, schoonmaak en alle andere huishoudelijke taken. Dit is vaak al een enorme verademing voor de familie. De mogelijkheid dat familie of vrienden kunnen blijven mee eten wordt zeer gewaardeerd. De aanwezigheid van een verpleegkundige is geruststellend, heel fijn dat ze altijd dichtbij is, voor vragen of hulp op medisch en verpleegkundig gebied.

Natuurlijk is er naast alle praktische zaken ook aandacht en tijd voor de geestelijke ondersteuning.

Er is altijd een luisterend oor, voor een praatje of een wat dieper gesprek. De vrijwilligers en verpleegkundigen staan hier ten alle tijde voor open. In overleg met de bewoner of zijn/haar naasten

wordt eventueel extra professionele hulp ingeschakeld. We kunnen met recht zeggen; 'Er wordt zorg op maat geboden'.

Het is fijn te ervaren dat hospice de Margriet daadwerkelijk in een behoefte voorziet. Daar getuigen de vele hartverwarmende reacties van, die we van de bewoners en hun nabestaanden krijgen. De tijd die de bewoner dan nog rest wordt als zeer waardevol ervaren. Juist omdat alle dagelijkse beslommingen uit handen worden genomen geeft dit ruimte voor andere zaken die ook belangrijk zijn. Gelukkig is er ondanks de moeilijke periode ook nog ruimte voor mooie en leuke dingen. Leuke herinneringen worden aangehaald en om gelachen. Er wordt ook gepraat over de gewone alledaagse dingen. We zijn dankbaar dat we dit voor onze bewoners en familie kunnen doen in hospice de Margriet.

Els Wijnhorst

Ladies Night Maassluis steunt Hospice de Margriet

Afgelopen 27 maart werd al weer voor de 5e keer in Theater Koningshof de 'Ladies Night' Maassluis georganiseerd door de twee Maassluisse vriendinnen Elly Wiegmann en Erna Hendriksen.

Op deze gezellige en uitverkochte avond werd de film *Burlesque* vertoond en na de film stonden in het atrium van de Koningshof leuke en interessante kraampjes, waar de bezoekers hun ogen uitkeken en waar ook lekkere hapjes geproefd konden worden.

Het was de 4e keer dat de opbrengst van deze Ladies Night naar een goed doel zou gaan.

Dit keer was gekozen voor Hospice De Margriet aan de Margrietlaan in Vlaardingen.

Op 18 maart hebben we kennis gemaakt in het Hospice met Dorothy Oomen en het hele gebouw mogen bekijken. Er waren nog geen bewoners, want de officiële opening was pas later.

We hebben toen gesproken over wat een passende gift zou zijn voor het Hospice en er werd besloten, dat het een beamer met tafel en bijpassend scherm zou worden om de vrijwilligers te kunnen scholen en op locatie een presentatie te kunnen geven.

Met Peter Schipper van Expert SchipperBV in Winkelcentrum De Loper werd een afspraak gemaakt en zo werd dus het hele spul besteld. Peter had tenslotte al meer elektrische apparatuur aan het Hospice geleverd, dus de keuze voor zijn bedrijf was snel gemaakt.

Na een enige tijd werd duidelijk, dat de spullen op woensdag 3 juli 2013 bij het Hospice afgeleverd zouden worden.

Elly Wiegmann en Erna Hendriksen hebben op deze middag de beamer, de bijbehorende tafel en het scherm overhandigd, waarvan op bijgaande foto een impressie.

De organisatie van de Ladies Night Maassluis wenst alle vrijwilligers, bestuur en de enthousiaste coördinatoren Els en Dorothy heel veel succes om in deze respectvolle omgeving hun mooie werk te kunnen doen.





Schenking schilderij

Onlangs is in de huiskamer een landschap in olieverf op doek opgehangen van de schilder Gertjan Scholte-Albers. Het is een schenking van Jan Lettinga, woonachtig te Maasland. Jan bracht samen met zijn partner Adri een bezoek aan het hospice en was verrast door de perfectie en schoonheid van het gebouw. Een kunstwerk aan de wand zou een mooie gepaste toevoeging zijn. Jan en Adri zijn afgereisd naar Friesland en hebben aldaar verschillende galeries bezocht. Hieronder een passage uit het persoonlijke verhaal van Jan Lettinga;

"Ik ben al vele jaren lid van de Rotaryclub Maassluis. Mijn club is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het Hospice in Vlaardingen. De Stichting Tussen Wal & Schip is ons vehikel waar de club haar verworven fondsen in onder brengt en vervolgens bestemt voor een goed doel. Toen ik vorig jaar mijn vrienden en kennissen een feest aanbod t.g.v. mijn 75-ste verjaardag heb ik de gasten gevraagd een gift over te maken naar de Stichting TW&S voor de aanschaf van "iets blijvends" voor het Hospice in aanbouw. De expressionistische

kleurstelling, de grove toets en vooral het perspectief zijn opvallend. Dé lijstenmaker Ron de Hoog heeft er een passende lijst bij gevonden. Iets van de sfeer van het landschap tussen Holy en Delft is als het ware naar binnen gebracht. De schilder Gertjan Scholte-Albers (1971) is geboren in Valthermond; nu woonachtig in Winsum (Gr). Opleiding Kunstacademie Enschede (AKI). Gertjan is "plein-air" landschapsschilder, met een heel herkenbare eigen stijl."

Weet u

Dat hospice de Margriet een ANBI instelling is? Voor donateurs biedt de AMBI status een belasting voordeel. Als u een gift heeft gedaan, of van plan bent om te doen, dan kan deze gift aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.



The Heavenly Stars in Frankrijk 2013

“The Heavenly Stars” is de naam van een groep sportievelingen die zich inzet voor mensen met een levensbedreigende ziekte. De groep bestaat uit medewerkers van woningbouwvereniging Maasdelta en de aannemersbedrijven waarmee Maasdelta samenwerkt. Dit jaar was hospice ‘De Margriet’ een van de goede doelen.

Op 28 en 29 mei 2013 is de Alpe'd'Huez zowel te voet als op de fiets beklommen. Een zware klim, mede door de weersomstandigheden. Hieronder volgt een passage uit het verslag van de beklimming.

De renners liggen al bij bocht 1 ver uit elkaar. Reden, de eerste klim. Daar te hard gaan is meteen verzuren en dan al kapot gaan. Na de eerste bocht volgen er nog twintig en dertien kilometer. Dus, krachten verdelen, eigen tempo rijden. Ook de hardlopers weten niet wat hen overkomt, dit konden ze niet trainen thuis! Maar allen zetten door, allemaal voor de goede doelen. En vooral genieten. Genieten van het weer, de natuur, van je eigen inspanningen, van de aanmoedigen, van dat je dit allemaal kan.

30 September werd het bedrag voor ieder goed doel bekend gemaakt en de cheque overhandigd. Het bleek uiteindelijk 12.676,39 euro. Een fantastisch bedrag ! We hebben het goed

kunnen gebruiken om mooie horren te kunnen aanschaffen, op iedere bewonerskamer een koffiezetapparaat en waterkoker te plaatsen. En ook voor een vlaggenmast en een hek aan de zijkant van het huis was nog genoeg geld van deze donatie. We danken het team nogmaals voor deze geweldige sponsoractie.

Namens “Hospice De Margriet”

Het team van the heavenly stars bestaat uit deelnemers van Maasdelta Groep, Hurks Groep, Gemeente Westvoorne, W. v.d. Burgh Schilderwerken, H. Hoogvliet Totaalonderhoud, Willems Vastgoedonderhoud, Spirotech, Synorga, Peter Timmerman bureau voor bouwkunde, VORM Bouw, Waalbouw, SVP Diensten, De Goede Schilders, Guis Totaalonderhoud, Mampaey Installatiebedrijven, Brielse Glashandel, Van Asten Onderhoud, Smits Vastgoedzorg en AWB CV-ketels.





Een bijzondere dag.....

Na een inwerkperiode en een aantal diensten als vrijwilligster doet zich het volgende voor:

Na afloop van het koffie drinken in onze gezamenlijke huiskamer vraagt een bewoner aan mij of ik de volgende dag met hem mee wil gaan, hij gaat een dagje uit met Stichting Ambulance Wens.

Op aanvraag van één van de coördinatoren verzorgen zij de laatste wens van een bewoner. Vaak in de vorm van een dagje uit.

Direct zeg ik ja...en ja...waar zeg ik eigenlijk ja op?

De volgende dag ben ik ruim op tijd aanwezig, nog wat aanwijzingen van de verpleegkundige en dan worden we uitgezwaaid door vrijwilligers en verpleging.

We zijn naar Zeeland geweest, naar de camping waar meneer jaren lang zijn vakanties had doorgebracht. We hebben ook een bezoek gebracht aan broer, en op de terugweg nog vis gegeten in Stellendam. Je ziet de plaatsen en hoort dingen waar een bewoner bijzondere herinneringen aan heeft, ik werd dus echt bij zo'n laatste wens betrokken. Als we na een emotionele en inspannende dag terug zijn in het hospice is de bewoner moe, maar voldaan. Terugblikkend op deze dag... voor mij is het een dag met een gouden randje geworden.

Ik ben dankbaar en voel me bevoorrecht dat ik deze bijzondere dag mocht meemaken. Na 10 dagen overlijdt deze bewoner. Het was een bewoner waar ik diep respect voor heb.

Wilt u meer weten over wat een vrijwilliger zoal doet, bezoek dan onze website voor meer informatie.





Haring party

Dat het Delta Hotel hospice "De Margriet" een warm hart toedraagt is bekend en dat Vlaardingers van haring houden ook. Wat ontzettend leuk was het dan ook dat het eerste haringvaatje, geveild in café de Waal, door Delta Hotel gekocht is. De vrijwilligers en het bestuur, die hun bestuursfunctie ook op vrijwillige basis bekleed, werden uitgenodigd en kregen de eerste nieuwe haring aangeboden. Dit werd zeer gewaardeerd.



Vrijwilligers 1e uur

Wij zijn Yvonne Priester en Monique IJtsma.
Vanaf het allereerste begin zijn wij, samen met ongeveer 70 andere vrijwilligers, betrokken bij Hospice de Margriet. In september 2012 hadden we de 1e kennismaking- en informatieavond, waarna we in januari 2013 gestart zijn met de scholing. We vonden het heel bijzonder te ervaren dat zoveel verschillende vrijwilligers (wel én niet uit de zorg) hetzelfde gevoel hadden voor het nieuw te starten Hospice. Na het toch wel theoretische lesprogramma stond iedereen te popelen om eindelijk echt te beginnen.
Wij hebben voor de opening al wat extra tijd doorgebracht in het Hospice. We hebben o.a. geholpen met het inrichten van de keuken, het wassen en strijken van het linnengoed en hier en daar wat schoongemaakt. Hierdoor ontstond voor ons al het "thuis-gevoel". Iets wat juist zo belangrijk is voor iedereen in het Hospice.
Op 6 mei 2013 was het eindelijk zover en mochten we de 1e bewoner in De Margriet verwelkomen. De eerste 4 maanden zitten er nu op en het "wij-gevoel" is voor ons duidelijk voelbaar. Uit reacties van bewoners en familie blijkt dat zij dit ook zo ervaren. We hopen dat we dit gevoel nog lang met alle vrijwilligers kunnen vasthouden!





Vrienden Van
hospice
de margriet 

De Vrienden van hospice de Margriet

Op 6 juli organiseerden de Vrienden van de Hospice Margriet een waterfestijn aan de Vlaardingse Vaart ter hoogte van de hospice. Het was een dag van genieten voor alle aanwezigen zeker daar de weergoden ons zeer goed gezind waren.

Rustig lieten we ons door de trekschuit in de luwte varen. Wat een rust als een paard de motor is. Dat was anders als we zelf de motor moesten zijn en deelnamen aan de jaagsprintwedstrijd. Sleuren, zuchten en kreunen maar het lukte. Echt iets om te leren samenwerken.

Dat was overigens ook zo bij het Bungeeroeien. Wat duurt het lang eer een elastiek strak staat en je zo de tegenstander kunt verslaan.

Ook voor de bewoners was het een spektakel. Eén van de bewoners, die enkele maanden niet buiten was geweest, kwam zelf een kijkje nemen aan de vaart. De vrijwilligers droegen bij via de voortreffelijke ijerkoekjes van Nico.

Op deze wijze hebben we de hospice weer meer gezicht gegeven in onze regio.

Het bestuur van de vrienden.



Op de foto ziet u "team careyn"



invulgegevens:

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoon:

Email:

Datum:

Handtekening:



Ja, ik steun Hospice De Margriet

Ik word donateur van Hospice De Margriet

Mijn jaartijks bijdrage is € _____
(minimaal €25,-)

Ik stort genoemd bedrag op bankrekening:

1679.82.117

Ik wil Hospice De Margriet graag sponsoren.

Neem contact met mij op voor het bespreken van de mogelijkheden.

Ik wil graag een eenmalige of periodieke gift doen.

Neem contact met mij op.

Ik wil graag zelf een bijdrage leveren aan de activiteiten van de Vrienden. Neem contact met mij op.



Vrienden Van Hospice De Margriet
Prinses Margrietlaan 15
3136 AM Vlaardingen

frankeer
als
brief

Colofon

Tekst: Ben v.d. Velde, Els Wijnhorst, Dorothy Oomen, Yvonne Priester, Monique Ijtsma, Maasdelta, Jan Lettinga, Elly Wiegmann, Erna Hendriksen, Vrienden van hospice de Margriet.

Fotografie: Dorothy Oomen, Laura Adema, Flashfoto, Maasdelta, Fer van Maanen

Ontwerp en opmaak: Extergo reclamewerk

Opdrachtgever: hospice de Margriet

Secretariaat: Prinses Margrietlaan 15
3136 AM Vlaardingen

E-mail: info@hospicedemargriet.nl

Website: www.hospicedemargriet.nl